



“Đầu làng đánh trống, cuối làng phát cờ, đố là con gì?”. Chắc hẳn chẳng cần phải suy nghĩ, ai cũng biết ngay là con... gâu gâu, hay còn gọi nôm na là chó, cẩu, khuyển, cún, dog, bitch (chó cái), puppy (chó con), ... Hoặc văn vẻ hơn, họ nhà chó còn được biết với biệt danh cầy tơ hay nai đồng quê. Hoặc gọi theo kiểu trông mặt đặt tên: mực, vàng, khoang, vẹn, đốm, bạch, cùt, còi, hoa, ... Hoặc gọi theo tên riêng như: Ki Ki, Lu Lu, Tô Tô, Cún, ... Nhưng dù gọi gì gọi, chung quy cũng vẫn chỉ là họ nhà chó.

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chẳng hiểu người thương cổ có tin điều này hay không; nhưng lần theo dấu vết khảo cổ, người ta tin rằng các loại chó rừng đã được loài người thuần hóa thành chó nhà từ thuở sơ khai, vào khoảng 12.000 đến 14.000 năm trước. Theo chân người, họ nhà chó có mặt ở khắp năm châu bốn bể; thậm chí nàng chó Laika thuộc nước Nga đã tiên phong du hành vũ trụ trên phi thuyền Sputnik II vào lúc 5 giờ 8 phút sáng ngày 37 tháng 11 năm 1957 trước cả loài người mới oai chứ.

“Con đàn cháu đống”, nếu không kể đến bà con họ hàng xa như chó rừng, chó sói và chồn cáo, họ nhà chó cũng đã khá đông đảo gồm hơn bốn trăm loại khác nhau, chia làm hai giới tính: đực và cái, với kích thước, trọng lượng và sắc lông rất đa dạng. Chẳng



hạn một số loại chó làm cảnh nhỏ con nhẹ ký và thấp như: Chihuahua cao từ 15 tới 25 cm nặng từ 300 grm tới 3 kg, Yorshire Terrier cao từ 13 tới 25 cm nặng nhất 3.2 kg, Maltese Terrier cao 25 cm nặng từ 2 tới 3 kg, Pomeranian cao từ 25 tới 30 cm nặng từ 1 tới 3 kg, Papillion cao từ 20 tới 28 cm nặng nhất 3 kg, Poodle cao 25 cm nặng từ 2 tới 4 kg. Đồng thời cũng có những loại chó rất to lớn nặng ký, chẳng hạn như: Bulldog cao 38 cm nặng khoảng 23 kg, Dalmatian cao 60 cm nặng cỡ 27 kg, Bull Terrier cao 56 cm nặng gần 30 kg, Bullmastiff cao 70 cm nặng tới hơn 55 kg, Tibetan Mastiff cao khoảng 71 cm nặng xấp xỉ 77 kg, Tosa Inu cao 63 cm nặng hơn 70 kg.

“Tai nghe không bằng mắt thấy”. Nhìn chung, họ nhà chó gồm có hai dạng tương phản nhau: đầu hẹp mặt dài và đầu rộng mặt ngắn. Chẳng hạn, loại chó Đức mặt có thể dài đến tám inches trong khi loại chó Bắc Kinh mặt chỉ ngắn xấp xỉ khoảng hai inches. Tùy theo kích thước của bảy đốt xương cổ mà chó ta có thuộc loại “thấp cổ bé miệng” hay không. Tai họ nhà chó nằm ở hai bên đỉnh đầu, tùy theo loại mà tai vểnh cao hay rũ xuống, với thính giác rất nhạy bén, có thể nghe được những âm thanh ở tần số rất cao mà loài người không thể nghe được. “Những người con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền”; mắt họ nhà chó lại còn đáng tiền hơn nữa vì có tới... ba mí



lận. Ngoài hai mí trên và dưới ra, nhà chó còn có thêm mí thứ ba nằm ở góc trong của mắt, thường xuyên chùi sạch giác mô giúp tăng cường sự tinh tường của thị giác. Mũi nhà chó ấm và ẩm, rất đa dạng tùy loại, có thể cao gọn đẹp mắt, cũng có thể bẹp dí nom buồn cười, trang điểm thêm bằng ít sợi râu mọc lùn phún. Với khứu giác rất nhạy bén, họ nhà chó thường mắc tật ưa chỗ mũi hít hà vào mọi thứ mọi nơi. Miệng chó không mọc ngà voi”, nhưng lại có hai hàm răng nhọn rất sắc. Nếu không ngại “hàm chó vó ngựa”, cứ bình tĩnh vạch miệng nhà chó ra tập đếm, sẽ thấy nhà chó có tổng cộng 42 chiếc răng; chia ra làm sáu cặp răng cửa sắc nhọn, hai cặp răng nanh lớn và 13 cặp răng hàm. “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, chiếc lưỡi

mỏng của nhà chó rất đa năng, vừa giúp đẩy thức ăn xuống cổ họng khi ăn, vừa giúp liếm sạch bộ lông khi... tắm khô, vừa giúp

tỏa nhiệt. Do đó, vào những ngày hè oi ả, ta thường thấy họ nhà chó vừa há miệng thè dài lưỡi vừa thở hồng hộc cho đỡ nóng.

Nếu cứ “vạch lông tìm vết”, tìm hiểu kỹ hơn, ta có thể thấy xương sống nhà chó gồm tổng cộng 27 đốt. Họ nhà chó có mười ba cặp xương sườn, bao phủ bảo vệ cho tim và phổi. Kích thước lồng ngực càng lớn, chó ta càng dai sức và chạy nhanh. Do đó, những loại chó đua thường có thân hình thon thả, ngực nở, eo thon, chân dài. Hai chân trước luôn nhỏ hơn đôi chân sau. Họ nhà chó dùng chân để di chuyển, cào cấu và đào bới. Bàn chân nhà chó có bốn ngón cộng thêm một ngón thừa không chạm đất thường được giải phẫu cắt bỏ khi còn sơ sinh. Móng chân nhà chó luôn sắc nhọn khỏi cần phải tốn thời gian gọt giũa. Tùy theo loại mà toàn thân nhà chó bao phủ bởi



một lớp lông dài hay ngắn, dày hay mỏng, cứng hay mềm, quăn hay thẳng. Có những loại chó cao lớn chân và đuôi dài, cũng có những loại thấp bé chân ngắn cùn cõn nom rất buồn cười. Thậm chí có loại chó cựu đuôi hay là không lông khá độc đáo.

“Nói có sách, mách có chứng”, theo khoa học, họ nhà chó thuộc loài động vật ăn thịt, bốn chân, có vú, sinh và nuôi con bằng sữa. Thông thường, các bà mẹ chó mang thai khoảng chín tuần, mỗi lứa hạ sinh khoảng từ hai đến hơn mười con, thậm chí có khi sinh tới mười lăm con. Những bé chó sơ sinh rất phớt tím Ảng lê, không những đã chẳng thèm mở mắt chào đời mà thậm chí còn bịt chặt cả đôi tai nữa chứ. Trong hai tuần đầu, baby chó chỉ dùng xúc giác, khứu giác và vị giác để giao tiếp với môi trường chung quanh. Do đó, ba giác quan này phát triển rất nhanh và trở nên nhạy bén. Sang tới tuần thứ ba, các bé cún con mới bắt đầu mở mắt nhìn đời và vểnh tai để nghe ngóng, chuẩn bị bước sang lứa tuổi nhi đồng. Kể từ tuần thứ tư, nhi đồng chó bắt đầu thích... quấy rầy lỗ tai người xung quanh bằng đủ loại âm thanh, từ những tiếng gầm gừ nho nhỏ, kêu ảng ảng, cho đến tiếng sủa ầm ĩ, thậm chí cả tiếng tru nghe rung mình. Vì chưa có tự điển Người - Chó, nên chúng ta chỉ có thể lắng nghe những âm thanh này, rồi dựa theo kinh nghiệm riêng để hiểu xem chó ta muốn diễn tả điều gì qua ngôn ngữ bất hủ của loài chó. Đôi khi phải cẩn thận, kẻo lỡ hiểu lầm ý nhà gâu gâu, có thể sẽ lâm vào cảnh “bút sa gà... không chết”, nhưng mình xém chết khiếp vì bị họ nhà chó rượt chạy có cờ. Từ sau tháng thứ tám, bầy nhóc nhi đồng chó chuyển sang lứa tuổi choai choai ưa đùa nghịch lắng nhắng. Tuổi dậy thì của họ nhà chó thường vào khoảng tháng thứ mười



hai. Đến năm thứ hai, các chàng nàng họ nhà chó chính thức từ giã tuổi thơ ngây để bước vào thế giới của “người nhơn”, tập tành yêu đương, hò hẹn, rồi “lên chức”, lập lại cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn của họ nhà chó. Tuổi thọ họ nhà chó thay đổi tùy theo loại và trọng lượng, càng nhỏ con càng sống dai. “Chó liền da, gà liền xương”, họ nhà chó nói chung rất khỏe mạnh, sống dai, với tuổi thọ trung bình khoảng từ mười đến mười lăm năm (tương đương với khoảng 60 đến 75 tuổi loài người) nếu không bị tai nạn hay bị chủ “hóa kiếp” sớm.

Theo thói thường “chim khôn lụa cành đậu, người khôn lụa chúa thờ”, chỉ riêng



họ nhà chó rất cố chấp, luôn trung thành, bảo vệ chủ của mình chẳng kể người đó tốt hay xấu; cho nên mới có câu “chó ngao đạo

chích sủa vua Nghiêu” và “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Kể cũng oan cho họ nhà chó, ngoài nét trung thành ra, chó ta vốn rất thông minh dễ dạy. Ấy thế mà cứ bị loài người khăng khăng cho rằng “ngu như chó”. Không những thế, nhà chó còn bị gán cho đủ thứ tật xấu, nào là “tham ăn như chó”, “bẩn như chó”, “hỗn như chó”, “ở dơ như chó”, ... Phải chăng cũng chỉ tại cái tật mê ăn các thứ cặn bã nêu họ nhà chó mới bị “kỳ thị” như vậy? Thật đúng là “khổ như chó”... nhà nghèo. Ấy, phải nói rõ như thế vì các chàng nàng chó nhà giàu sướng như tiên, được người hầu kẻ hạ thì làm sao biết khổ là gì.

“Thầy nào tớ ấy, chó ông Thánh cắn ra chữ”. Với bản tính thiên phú khôn ngoan, loài người đã khéo biết thuần

hóa, chọn lọc, lai tạo ra vô số loại chó khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong sinh hoạt hàng ngày. “Chó giữ nhà, gà gáy trống canh”, “chó săn chim mồi”, “chó săn, gà chơi”, ngoài việc giúp chủ giữ nhà, bắt chuột, bảo vệ cơ sở thương mại, chống trộm cắp hay giúp đỡ trong khi đi săn, một số loại chó còn được nuôi để làm cảnh, chẳng hạn các giống Pekingese, Pomeranian, Chihuahua, ... hay giúp đỡ người bị điếc, già yếu, tàn tật; thậm chí còn được dùng để điều trị tâm bệnh cho những người cô đơn. Ở một số nước Bắc Âu, Nga, tiểu bang Alaska, chó còn được giao nhiệm vụ kéo xe trượt tuyết hay làm đi tìm cứu trợ những du khách bị lạc đường. Tại đảo De Rauageurs, Paris có một nghĩa địa dành riêng cho họ nhà chó, với một tượng đài được dựng lên để tưởng niệm chú chó Barry đã dũng cảm xả thân cứu sống bốn mươi người du khách lạc lối trên đỉnh núi Alpes. Tại các nông trại, họ nhà chó thuộc giống Shepperd, Collie,... góp phần rất tích cực trong việc bảo vệ nhà và chăn các loài nông súc như cừu, bò, dê. Tại một số nước trong đó có Anh và Mỹ, môn đua chó được nhiều người ưa chuộng nhất là ở tiểu bang Florida với rất nhiều trường đua chó. Tại đây các lực sĩ chó tranh tài trong bộ môn chạy đua đường trường và chạy nước rút.

Đặc biệt, giống chó British Bull Dog đã được các chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã chọn làm biểu tượng cho binh chủng của họ. Những chú chó này cũng được đeo lon, gắn cấp bậc hạ sĩ quan và tham gia diễn hành trong các buổi duyệt binh quan trọng. Tuy bị loạn sắc chỉ phân biệt được hai màu



đen và trắng, nhưng bù lại họ nhà chó lại rất tinh mũi, thính tai,, nhớ dai nên rất hữu dụng trong việc tìm kiếm hành tung người thất lạc, phụ giúp điều tra tung tích thủ phạm trong các vụ án, hay giúp đánh hơi tìm các chất độc cấm (như chất nổ, ma túy,...). Chẳng hạn giống quân khuyển German Shepperd thường được huấn luyện để đánh hơi tìm ma túy. Riêng giống chó Pit Bull



trưng bày cặp chó đá ở hai bên cửa để xua đuổi tà ma. Theo kinh nghiệm dân gian, thịt chó không độc, vị chua mặn, ấm, giúp tráng dương, bổ thận, tinh túy mạnh. Đem thịt chó vàng ninh nhừ, ủ men, gạo rồi đem nấu rượu giúp bồi bổ nguyên dương cho người già yếu suy nhược; tuy nhiên, không thích hợp cho người bị âm hư. Họ nhà chó còn được dùng trong những thí nghiệm khoa học và y học. Ngoài rất nhiều con chó vô danh bị hy sinh trong các phòng thí nghiệm hàng năm, có một số nổi tiếng được nhiều người biết đến, chẳng hạn như con chó được dùng trong thí nghiệm phản xạ có điều kiện của Pavlov vào năm 1903 hay nàng chó Laika đã du hành vũ trụ vào năm 1957 trên phi thuyền Sputnik II của

Ngoài ra, chó cũng được các tay “xã hội đen” ưa chuộng và nuôi dưỡng nhằm bảo vệ ổ buôn lậu và tấn công cảnh sát.

Một số người còn tin rằng máu chó mực có khả năng trừ tà ma. Ở số nơi người ta ưa thích

Nga. Nhưng trong thời gian qua, được báo chí và nhiều người đề cập nhất vẫn là chú chó Buddy (đã bị xe cán chết vào năm 2002) và chú chó Seamus của cựu tổng thống Bill Clinton.

Ngoài chuyện “giết chó khuyên chồng”, họ nhà chó còn là món thực phẩm được ưa chuộng

tại một số nước vùng Á Châu trong đó có Đại Hàn, Trung Hoa và Việt Nam; nên mới rút tia một số điều dựa theo kinh nghiệm, chẳng hạn như: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, “tam tinh khoáng sọ thì chữa, đốm đuôi nát chủ thì đưa vào nồi”, “nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ vẹn”, “chó tháng Ba, gà tháng Bảy”, ...

Thường người ta bỏ chó vào bao bối dìm xuống nước cho chết ngạt, xong đem thiêu lửa đến khi cháy hết lông và vàng da, rồi mới đem ra chế biến thức ăn. Cũng có người lại đập đầu cho chó chết, xong cắt tiết, sau đó nhúng nước sôi hay phủ khăn nước sôi cho dễ cạo lông, rồi mới thiêu cho cháy lông mảng. Đừng tưởng “chó chết, hết chuyện” à nghen. Họ nhà chó dù chết nhưng vẫn bị tận dụng “sạch sành sanh vét cho vừa bụng tham” của loài người.

“Người chết để tiếng, hùm chết để da”, họ nhà chó cũng không ngoại lệ. Da và lông một số loại chó được dùng để làm roi ngựa, may găng tay, giày, nón; thậm chí còn được dùng để may áo; điều này đã được diễn tả trong phim 101 Dalmatians của Walt Disney. Xương chó được một số người gian lận đem nấu cao bán giả làm cao... hổ cốt. Thịt chó nghe nhiều người khen ăn ba ngày xỉa răng vẫn còn... thơm. Chẳng hiểu có đúng hay không, nhưng chắc hẳn



phải rất đặc sắc cho nên “rượu tăm, thịt chó nướng vàng, mời đi đánh chén, cách làng cõng đi”. Thậm chí, được ưa chuộng đến nỗi có người phải ao ước “sống được miếng dồi chó, chết được bó vàng tâm” hay là băn khoăn tự hỏi “sống ở trên đồi ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không”. Thịt chó được chế biến thành nhiều món nhậu rất ngon, nổi tiếng nhất là rựa mận, chả chìa, chả nướng, dồi chó (ăn kèm lá mơ, húng quế, rau ngổ), tiết canh chó, thịt luộc chấm mắm tôm chanh ớt, xáo măng, cháo thịt chó đậu xanh,...

“Chó chết lại thêm đồng giềng”, giềng là gia vị đứng đầu khi chế biến thịt chó. Theo dược học, củ giềng có tác dụng khắc chế bớt tính âm hàn giúp tiêu hóa, hấp thụ thịt một cách toàn vẹn. Lá mơ hay còn gọi lá thúi địt giúp khắc chế tính dương của dồi chó. Đậu xanh tính mát khắc chế bớt tính dương của thịt chó. Ngoài ra còn các loại gia vị khác không thể thiếu được như húng quế, rau ngổ, mè, mắm tôm, chanh, ớt,...

“Phép vua thua lệ làng”, tuy cùng thuộc nước Trung Hoa, dân tộc Mân chẳng những không ăn thịt chó mà lại còn rất tôn sùng họ nha chó. Đến nỗi, ngày xưa khi khách đến nhà phải để roi ngựa làm bằng da chó ở ngoài ngõ, nếu không sẽ phạm tội bất kính tổ tiên của chủ nhà. Tương truyền, tục đó bắt nguồn từ việc vua Hán khởi bị chết cháy nhờ được con chó vàng khôn ngoan liều mình cứu chủ, đến nỗi kiệt sức mà chết trên đồng cỏ chốn sa trường.



“Chẳng hẹn mà gặp, chẳng rắp mà nêu”, họ nhà chó dù chẳng cần ai quảng cáo, “lăng xê” vẫn được nhắc đến rất nhiều. Từ lời mẹ ru ngọt ngào thuở còn nằm nôi:

*“Con gà cục tác lá chanh,
con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi,
con chó khóc đứng khóc ngồi,
ba ơi đi chợ mua tôi đồng giềng”*



đến bài toán học ở trường:

*“vừa gà vừa chó,
bó lại cho tròn,
ba mươi sáu con,
một trăm chân chẵn.
hỏi có mấy gà mấy chó?”*

và cả trong một số thơ ngũ ngôn của thi sĩ La Fontaine, hay truyện dân gian “người đi đường với con chó”, “giết chó khuyên chồng”, “lục súc tranh công”, ... Rồi còn truyện tranh thiếu nhi như Ki trong truyện “Ti và Ki Khôi Hài Ký”, LouLou của loạt truyện Tin Tin, Pluto, Goofy, Super Goof, Arizona Goof, Gilbert, Lady, Tramp, Jock, Trusty, 101 chú chó Dalmatians, ...trong thế giới hoạt họa Walt Disney. Trong huyền thoại La Mã, Cerberus là con chó ba đầu - con của quái vật Typhon và Echidna - có nhiệm vụ canh chừng bắt buộc linh hồn người chết phải vào Âm Phủ. Ngoài ra, còn có một số giai thoại liên quan đến họ nhà chó, như lời tâu của Cao Bá Quát với vua Tự Đức, bữa tiệc toàn thịt chó của vị quan lớn dưới triều vua Khải Định, bức trướng “Đại diểm quần thần” dịch nôm là “chấm to bầy tôi” rồi nói lái lại thành “chó Tâm bồi Tây” để chửi xéo thủ tướng Nguyễn văn Tâm.



Họ nhà chó không chỉ thấp thoáng trong vô số câu ca dao tục ngữ, thơ văn, thậm chí cả trong nghệ thuật điêu khắc và nghệ thuật thứ Bảy, mà còn được nhắc đến trong sinh hoạt hàng ngày. Từ những câu chửi thảng mạt rất phũ phàng như “đồ chó chết”, “chó cùp tai”, “chó má”, “đồ chó đẻ”, “chó lừa”, “chó lộn giống”, “ngu như chó”, “cẩu tạp chủng”, “quân cẩu trê”, ... cho đến biết cơ man nào kể cho hết những câu bóng gió. Chỉ kể sơ qua một số, chẳng hạn như: “chó già giữ xương” chê người già keo cũ, “chó nhà quê đòi ăn mắm mực” ý nói ở địa vị thấp lại đòi có những quyền lợi cao, “chó gio, mèo mù” ví von chê người đàn độn ngu ngốc, “chó khô, mèo lạc” ám chỉ hạng người không có tài năng đi lang thang vớ vẩn, “chó đen giữ mực” chê những kẻ có tật xấu không chịu sửa chữa, “chó chạy trước hươu” giễu người không khiêm tốn, bất tài mà lại lanh chanh dạy người tài giỏi, “chó chui gầm chạn” ám chỉ kẻ ác đã bị thất thế không còn làm hại được ai, “chó đá vẩy đuôi” ý nói câu chuyện không thực, “chó ghẻ có mõi đằng đuôi” ý nói những kẻ xấu mà lại làm ra vẻ tốt, “chó có vẩy lĩnh” chê những kẻ hay khoe khoang hão, “chó ngáp phải ruồi” giễu người không có tài năng gì chỉ vì tình cờ gặp may mà thành công, “lang lảng như chó cái trốn con” ám chỉ việc tránh không muốn gặp ai, sợ phiền cho mình, “lầm lầm như chó ăn vụng bột” tả người dù im ru nhưng mặt xị xuống vì bực tức, “lầu bầu như chó hóc xương” chê người cứ nói lầm bẩm trong mồm như lời oán trách, “ngoe nguầy như chó vẩy đuôi” chê kẻ đắc ý ra vẻ lén mặt, ...



Ngoài ra, còn có những thứ tuy cũng là “dog”, “khuyển”, “cẩu”, “chó” nhưng lại không liên quan đến họ nhà chó. Chẳng hạn loài sâu Hoàng Khuyển, hoa Mõm Chó (Dogbane) hay rau húng chó (còn gọi là húng lũi). Món hotdog là loại xúc xích rất phổ biến ở Bắc Mỹ. Trong thiền văn, có ngôi Dog-star (Sirius) còn gọi sao Thiên Lang; ngày Nhật Thực còn gọi là ngày Thiên cầu nuốt mặt trời. Dogdays là ngày nóng nhất bắt đầu từ đầu tháng Bảy cho đến đầu tháng Chín, còn gọi là tiết Đại Thủ. Đây là giai đoạn sao Thiên Lang (Sirius) mọc và lặn cùng lúc với mặt trời. Ở ngoài biển có loài hải cẩu (seal) còn được gọi nôm na là chó biển, hay loài Dog-fish còn gọi là cá nhám thuộc dòng họ cá mập. Dog-ear để chỉ góc quyển sách bị bẻ gấp như tai chó. Dogberry là loại trái berry hoang mọc vùng núi cao tại Bắc Mỹ. Dog-eatdog là tên một trò chơi có tính cạnh tranh rất cao. Dog fennel là tên một loại cây hoang dại ở châu Âu.

Vốn thường được xem như bạn loài người, nhưng chẳng hiểu sao họ nhà chó lại bị xếp hạng gần chót trong mười hai con giáp, thua

cả họ nhà gà, chỉ hơn mỗi mình họ nhà heo lười biếng. Trong tử vi Đông Phương, họ nhà chó biểu tượng cho Tuất là chi thứ mười một trong thập nhị địa chi. Giờ Tuất vào khoảng 7 đến 9 giờ tối. Năm Bính Tuất 2006 thuộc Dương, can Tốn trong bát quái, hành Ốc thượng Thổ với biểu tượng màu vàng. Thiên can Bính thuộc Dương, hành Hỏa với biểu tượng màu đỏ. Địa chi Tuất cũng thuộc Dương hành Thổ. Can và chi cùng là Dương hỗ trợ cho nhau nên năm 2006 sẽ thuận lợi suôn sẻ hơn năm vừa qua.



Những người sinh vào năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 thuộc tuổi Tuất. Chẳng hạn như Sophia Loren, Liza Minnelli, Sylvester Stallone, Norman Schwarzkopf, Ava Gardner, ... vốn là những nhân vật nổi tiếng đều sinh vào năm Tuất cầm tinh con gâu gâu. Người tuổi Tuất với bản tính trung tín, óc nhận xét tinh tế, bén nhạy, có tài nhớ dai, khôn ngoan và cương quyết đạt được mục đích nên dễ thành công trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vì bản tính ít tin tưởng vào người khác, lại hay thay đổi vui buồn bất chợt nên đôi lúc vô tình khiến người chung quanh... chóng mặt.

Chẳng biết căn cứ vào đâu mà theo tử vi, tứ hành xung là Thìn Tuất Sửu Mùi, tam hợp gồm có Dần Ngọ Tuất và nhị hợp Tuất Mão. Diễn dịch nôm na nghĩa là người tuổi chó kỵ nhau với người tuổi rồng, trâu và dê nhưng lại hợp với người tuổi cọp, ngựa và... mèo. Mỗi bất hòa giữa chó với trâu và dê chắc hẳn đã âm ỉ từ lâu, rồi bùng nổ trong kỳ “Lục súc tranh công” nên kỵ nhau cũng phải. Và có lẽ nhà dê cũng không có thiện cảm với nhà chó phần nào cũng vì chuyện “treo đầu dê, bán thịt chó”(?) Họ nhà rồng vốn chẳng dung chạm gì; nhưng có lẽ họ nhà chó thấy mình vất vả “cực như chó” mà vẫn không được trọng vọng như họ nhà rồng, nên ấm ức rồi nẩy sinh hiềm khích chăng? Phải chăng vì “mãnh hổ nan địch quần hổ” nên họ nhà hổ dành phải chấp nhận chuyện “hổ xuống bình nguyên bị chó lòn” khi “chơi với

chó, chó liếm mặt”. Với họ nhà ngựa, chắc hẳn vì cùng chung “thân phận khuyển mã” đồng cảnh tương lân nên chó mới hợp với ngựa. Vì xưa nay, “chó chê mèo lấm lông” và hay “cãi nhau như chó với mèo” nên bảo tuổi chó thân thiện với tuổi mèo thì quả thật là... hơi khó hiểu.

“Bói ra ma, quét nhà ra rác”, “bới cát tìm vàng”, “viết tràng giang đại hải” nay giờ cũng quá nhiều nên xin phép tạm chấm dứt nơi đây. Mong năm Bính Tuất sẽ mang lại hòa bình, hạnh phúc, bình an và thịnh vượng cho nhân loại trên toàn thế giới. Mến chúc quý vị độc giả một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự如意. Riêng chúc quý vị nào đang mong “lên chức” sớm có “cún con” như ước nguyện.

(Dec. 10-2005)

Tú Diễm

Mississauga, Toronto, Canada

Tài liệu tham khảo:

1. “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” của giáo sư Nguyễn Lan, NXB Khoa Học Xã Hội, 1997
2. “Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt Nam” của Vũ Dung, Vũ Thúy Anh và Vũ Quang Hào, NXB Văn Hóa - Thông Tin, 2000.
3. “The American Heritage Dictionary”, Third Edition, version 3.5, 1994.
4. “The Complete Book of Chinese Horoscopes”, Element Books Limited, 1997
5. “Dog Breeds, Breeds Info & Pix”, <http://www.terrificpets.com/dog%5Fbreeds/>
6. “Tử vi bói toán”, <http://www.vietvwcs.com/Vietweb/JSP/Entertainment/TuViBoiToan/tuviTuat.htm>

*Lửa Việt chân thành kính chúc
quý ân nhân, quý hội đoàn, quý anh chị em
và tất cả quý độc giả
một năm mới Bính Tuất 2006
tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!*

Bút Nhóm Lửa Việt

